

Nr.
6

5 FEBRUARI 1966
VERSCHIJNT
WEKELIJKS

SJOORS

van de Rebellenclub





Zo sprak tata-



ONDER ANDERE HEEFT HIJ LARAN ZIJN UITGEBREIDE COLLECTIE OUDE GRAMMOFOONS GESCHONKEN EN DAAR EEN MUSEUM VOOR INGERICHT...



IN ENKELE JAREN TIJD IS HET DORP LARAN UITGEGROEID TOT EEN DRUK BEZOCHTE BADPLAATS. EN DAT DANK ZIJ ZIJN VOORTVARENDE BURGEMEESTER, ACHIEL CALLUSSET.



... DAT DRUK BEZOCHT WORDT.



TANJA, KIKK NOU EENS! EEN BEZOEKSTER!



WELNEE! ZE KOMT ALLEEN MAAR SCHUILEN!



HM! PARDON, MEVROUW. WILT U NIET VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK MAKEN OM ONS MUSEUM TE BEZOEKEN?

JULLIE MUSEUM?



JA, HET MUSEUM VAN DE GRAMMOFOON. U VINDT ER DE HELE GESCHIEDENIS VAN DAT INSTRUMENT. HET IS ZOALS KENNERS BEWEREN...



... CULTUREEL VERANTWOORD EN VAN EEN TECHNISCHE PERFECTIE, DIE... DIE... NOU JA, U WEEET WEL!



DAMES EN HEREN, WE BEGINNEN DE RONDLEIDING BIJ DEZE ZEER OUDE PATHOFOON...



DIT INSTRUMENT IS GEBOUWD DOOR DE SCHOT MAC...

HET REGENT NOG STEEDS!



EN NU GAAN WE NAAR DE MODERNERE TYPES.

HET IS DROOG!



IK GA ER GAUW
VANDOOR!

DE ROND LEIDING IS
NOG NIET AFGELOPEN!
ALLE BROMBEREN

WAT ZEI JE DAAR JONGEMAN?



JE ZEI TOCH „ALLE BROMBEREN“, IS HET NIET?
WAAR HEB JE DIE UITDRUKKING
EERDER GEHOORD?



OP DE ROL VAN DE FONOGRAAF
DIE OOM ACHIEL UIT MARSEILLE
HEEFT MEEGEBRACHT!

JA,
DE PAPEGAAI
ZEGT HET...



ZET HEM OP, ACHIEL!...



OOM ACHIEL!



TOM, JE WEET DAT IK NIET
GESTOORD WIL WORDEN
TIJDENS EEN
VERGADERING VAN DE
GEMEENTERAAD!

DAT WEET
IK OOM...



MAAR DIT IS IETS
BIJZONDERS. DE
BEKEND SCHRIJF-
STER CORINNE
WEIDEDANS WIL
UW OUDE
FONOGRAAF
ZIEN...



HET GAAT OM DE UITDRUKKING „ALLE BROM-
BEREN“
DIE OP DE ROL STAAT. ZE WIL
DIE ROL GRAAG HOREN.



ALLE...BRRROMBEREN

HEB JE HET ZUIDERKRUIS GEZIEN?

**ALLE...
BROMBEREN!**







DE GEVANGENEN WORDEN NAAR EEN ENORME KRATER GEBRACHT, VOL OP BORRELEND SLIJK.



MARTIN VINDT DAAR ZIJN VADER VASTGEBONDEN AAN EEN MARTELPAAI.



KENT U DEZE JONGE-MAN?

NEE!



BRENG HET JONGE BLEEKGEZICHT NAAR DE RAND VAN DE KRATER. ZET DE BEREJAGER OP EEN PAARD OM DE TERECHTSTELLING BIJ TE KUNNEN WONEN.



VOOR DE VOETEN VAN MARTIN GAAPT EEN AFSCHUWELIJKE AFGROND.



LAAT HEM AAN EEN TOUW ZAKKEN TOT ZIJN VOETEN DE MODDER RAKEN.



ZIE TOE HOE UW ZOON ZAL VERTEREN.

ARRANZ-65.



ZO STRAFFEN WIJ BLEEKGEZICHTEN.



STOP! NIET DOEN!

een YANKEE



aan het hof van
KONING ARTHUR



NAAR DE ROMAN VAN MARK TWAIN

Hank is op raadselachtige wijze in de middeleeuwen terechtgekomen en bouwt tot verbazing van de bewoners van Camelot een zweefvliegtuig.





NU EEN FIJNE TOVERFORMULE
VOOR MERLIJN, FLOYD PATTERSON,
CASSIUS CLAY, SONNY LISTON, JOE
LOUIS EN ROCKY MARCIANO...
ALLE GROTE TOVENAARS VAN
DE RING DALEN OP
JE NEER!



ER IS NIETS
ERNSTIGS MET HEM.
HIJ IS ALLEEN WAT BE-
TOVERD. OVER EEN
PAAR DAGEN IS HIJ
WEER DE OUDE.
IK HOOP DAT HIJ
IETS GELEERD
HEEFT.



DAT NEERSTRIJKEN
WAS NATUURLIJK MIJN GROOTSTE STUNT
TOT NU TOE...

MAAR HET WAS
NU NIET MEER MOGELIJK
ZE TECHNISCH
ONDERRICHT
TE GEVEN.



ER WAREN ECHTER
ONVERWACHT GEVOLGEN.
IK MOEST VOOR EEN
BESPREKING BIJ
KONING ARTHUR
KOMEN.



'NU MERLIJN DE VOGEL
HEEFT VERNIELD, HOOP IK DAT
GE IN STAAT BENT EEN ANDERE
TE MAKEN.

DAT IS
MOGELIJK,
SIRE. EN MET
WAT MEER
TIJD MAAK IK
ZELFS EEN
BETERE. MAAR
WAAROM
WILT U DAT?



HANK, IK WIL
OVER MIJN KONINKRIJK
VLIEGEN OM MIJN VOLK
BETER TE LEREN KENNEN!

DAT IS EEN GOEDE REDEN.
IK DACHT DAT HIJ ALLEEN MAAR
VOOR DE GRAP EEN TOCHTJE
WILDE MAKEN.



MAAR, SIRE,
VANAF UW TROON KUNT U TOCH
AL UW BEZITTINGEN
OVERZIEN!

DAT
IS WAAR,
MAAR...



ALS U ECHT UW VOLK
VAN DICHTBIJ WILT
LEREN KENNEN, WEEET IK
IETS BETERS!



IK DEED HEM HET VOORSTEL
EEN LANGE REIS OVER DE LENGTE EN DE
BREEDTE VAN ZIJN KONINKRIJK TE
MAKEN OM ALLES VAN DICHTBIJ TE ZIEN.

EEN WONDER
DAT HIJ JE NIET IN DE
KERKER LIET WERPEN!



INTEGENDEEL.
KONING ARTHUR WAS
EEN AARDIGE KEREL,
MAAR HIJ HAD GEEN
WEEET VAN DEMOCRA-
TISCHE VERKIEZINGEN.



O NEE!
IK WEEET
WAT JE GAAT
ZEGGEN!

ZEI
IK IETS VER-
KEERDS?

ALS TROUW ONDERDAAN
VAN HARE MAJESTEIT BEN
IK BEDUCHT VOOR JE MENING
OVER DE MONARCHIE!
MAAR GA VERDER!



KONING ARTHUR VOND HET EEN GOED
IDEE. HIJ SCHOOR ZIJN BAARD AF.
WE TROKKEN OUDE KLEREN AAN EN HET
AVONTUUR BEGON...



Als Duc weg is, ontsnapt Angela langs een regenpijp. Intussen hebben Hugo en zijn vrienden Duc onderschept.

EDELWEISS-SCHOOL



DE KINDEREN HEBBEN SALLY'S BEDOELING DIRECT DOOR...





INTUSSEN
IS ANGELA
BIJ DE
ONDERWIJZER
AANGEKOMEN...

DUS JULLIE
ZITTEN OPNIEUW
IN MOEILIJK-
HEDEN?

JA,
MENEER.



WAAROM
SPELEN JULLIE OOK
NIET MET EEN POP,
ZOALS ANDERE
MEISJES?



NADAT ANGELA HEM OP DE HOOGTE
HEEFT GEBRACHT...

KOMT
U GAUW MEE,
MENEER?



DE ANDEREN
ZIJN ALLEMAAL
BIJ HET DIKKE
VRIENDJE VAN
HUGO?

ALS ZE DAAR AANKOMEN, LECT SALLY ALLES UIT.



CHARLIE
GELOOFT DAT DUC
HEM VERRADEN HEEFT.
HET ZOU MOCI ZIJN
ALS HIJ DAARDOOR
ALLES AAN DE
COMMISSARIS
VERTELDE!



DE ONDERWIJZER BRENGT CHARLIE BIJ DE COMMISSARIS.

ZO IS HET,
MENEER. WE WILDEN
JUFFROUW EMERSON
LATEN GELOVEN DAT
ZIJ MIJ GEDOOD
HAD.

LAAT DE
ANDER BINNEN-
KOMEN.



WIE
IS DIE
ANDER?

CHARLIE VERSCHIJT VAN
KLEUR ALS DUC
BINNENKOMT.



IDIOT!



LATER
OP STRAAT...

WE MOETEN
NU TERUG NAAR
SCHOOL!

GAAT
U NIET MEER
VOOR DE FILM
SPELEN,
JUFFROUW?



ALS ZE
BIJ JULLIE BLIJFT,
HEEFT ZE AL SPANNING
EN OPWINDING
GENOEG!

NADAT ZE AFSCHIED HEBBEN GENOMEN VAN DE
ONDERWIJZER EN DE JONGENS...



GAAT U
NU DE SCHOOL
VERLATEN,
JUFFROUW?

VOORLOPIG
NIET. DIT LEER-
JAAR MAAK IK IN
ELK GEVAL
AF!



ZOLANG
BLIJFT DE FILMSTER
DAISY EMERSON
MET VAKANTIE!

HOERA!

HOERA!

De club van vijf

in:



race naar de zon

In hotel Negresco wordt emir Ob Hollan verwacht. Maar voor hij aankomt verschijnen de samenzweerders op het toneel...



Huckleberry Finns



avonturen

door Mark Twain



Billie Turf

het dikste studentje ter wereld

MEDEDELING
GRIEPEPIDEMIE.
WIE VERKOUDE
IS, MOET MENEER
KWEL WAAR-
SCHUWEN!



BILLIE VINDT DEZE
WAARSCHUWING
MAAR LARIE.
HIJ HEEFT WEL
WAT ANDERS AAN
ZIJN HOOFD!



HM! HET IS
BIJNA ETENS-
TIJD!



EEN HONGER
DAT IK HEB!

ANDERS
IK WEL! IK
RAMMEL!

DIE VEELVRATEN ZUL-
LEN ALLES OPETEN, VOOR-
DAT IK EEN KANS KRIJG!



IK HEB
EEN IDEE!



MET GULLE
HAND STROOIT
BILLIE PEPER IN
DE KLEEDKAMER.



ZO, EN DEZE
KNULLETJES
KRIJGEN OOK
EEN LADING!



HAT... TSJOE
...SJIE
HATSJIE

IK GELOOF DAT
ZE ALLEMAAL LE-
LIJK VERKOUDE
ZIJN, MENEER!



ALLEMAAL NAAR BED! BEHALVE BILLIE;
HIJ IS DE ENIGE DIE NIET VERKOUDE IS!



MENEER KWEL
VRAAGT DE DOK-
TER OM RAAD...

GEEFT U
ZE VOORLOPIG
GEEN VAST VOED-
SEL, ALLEEN AF
EN TOE WAT
TE DRINKEN!



ALS DE JONGENS
GEEN VAST VOEDSEL
MOGEN HEBBEN,
WAT DOEN WE
DAN HIERMEE?

LAAT DAT MAAR
AAN MIJ OVER,
MENEER!



WE ZULLEN HET
AAN DE ARMEN
GEVEN!

HEE!

GOED
IDEE!



EEN
TIJDELIJK
DIEET ZAL JE
GOEDDOEN,
BILLIE!

WAT
EEN
IDEE!



Korte inhoud: Olivier Crow, leerling-tamboer bij het honderdelfde regiment infanterie van het Britse leger, zijn nichtje Pollie, sergeant Trott, Pollies vader, en soldaat Pilchard moeten met een groep soldaten onder leiding van vaandrig Boscowen prins Louis, zoon van de Spaanse koning Carlos, van zijn kasteel naar de havenplaats Agulea brengen, vanwaar hij naar Engeland zal worden gebracht om te voorkomen dat hij in handen van Napoleon valt. Olivier bekogelt de prins per ongeluk met een sinaasappel en krijgt huisarrest. De prins wordt door Don Diego, zijn gouverneur, ontvoerd en valt later in handen van bandieten. Pollie en Olivier achtervolgen deze bandieten en weten de jonge prins te bevrijden. Het ziet er echter naar uit dat Olivier in de schermutseling die daarbij plaatsvindt, geraakt is door een kogel.

pollie en olivier als lijfwacht

door David Scott Daniell • illustraties Doughty

„Polly and Oliver pursued”, uitgave van Jonathan Cape, Londen

HOOFDSTUK 7

Terug naar de bewoonde wereld

Pollie hurkte achter in de lage grot neer en hield voor alle zekerheid het prinsje bij de hand. De jongen, die nog steeds het roodgelakte kistje bij zich droeg, verzette zich niet meer. Pollie kon de gedachte aan Olivier maar niet van zich afzetten. Telkens weer zag ze hem in de diepte verdwijnen na het schot van de bandiet. Ze wou maar dat ze naar hem toe kon gaan. Hij had haar opdracht gegeven de prins te halen en mee te nemen naar de grot. Hij had erop gerekend dat ze daar op hem zou wachten. Als dochter van een sergeant, die van jongs af met het regiment was opgetrokken, gehoorzaamde ze instinctief. De prins zei iets in het Spaans tegen haar, maar het drong nauwelijks tot haar door. Ze zat hem verstrooid aan te kijken en nu hij geen antwoord kreeg, bleef hij ook maar zwijgen.

Langzaam verstreek de tijd. Het musketvuur nam geleidelijk in hevigheid af. Pollie was juist tot de overtuiging gekomen dat het geen zin had langer met de handen in de schoot te blijven zitten, toen ze voetstappen hoorde naderen. En daar kwam niemand minder dan Olivier de grot binnenkruipen!

„Hè, gelukkig dat je er bent!” riep ze opgelucht uit.

Olivier was geheel buiten adem. Hij liet zich met een plof op de grond vallen en leunde achterover tegen de rotswand.

„Gelukkig dat je hem eruit hebt gekregen!” antwoordde hij, met een zijdelingse blik naar de prins.

„Ja, zeg dat wel. Maar wat is er met jou gebeurd?”

„O, na allerlei geren en gedraaf ben ik op het nippertje aan die bandiet ontkomen. Er waren een paar Fransen in de buurt en daar kreeg hij het mee aan de stok, zonder dat ze mij hadden gezien. De hele troep is op de vlucht geslagen. Ze worden nog steeds achtervolgd.”

„Deseo volverme en casa,” zei de prins plotseling weer.

„Wat bedoelt hij daarmee?” vroeg Olivier.

„Hij zegt dat hij naar huis wil,” antwoordde Pollie.

Olivier keek de prins aan. „Dat arme kereltje. Hij zal wel doodsbang zijn.” Hij lachte de jongen vriendelijk toe en zei: „Kop op, jò.” De kleine Spanjaard keek hem achterdochtig aan, maar begon tenslotte dapper te glimlachen.

„Ik dacht echt dat die bandiet je had geraakt,” zei Pollie.

„Het scheelde niet veel. Ik heb alleen een schampschot opgelopen.”

„Nou, waarom zei je dat dan niet meteen? Er zit bloed aan je hemd!”

„Och, dat is de moeite niet waard. Ik heb alleen een verschrikkelijke dorst.”

„Hier niet ver vandaan loopt een beekje. Maar eerst moet ik je wond verzorgen.”

Als een echte soldatenvrouw was Pollie er trots op dat ze goed met de beginselen van de eerste hulp op de hoogte was, zodat een gewonde zich met een gerust hart aan haar kon toevertrouwen. Ze liet Olivier zijn hemd uittrekken. De kogel was langs zijn linkerschouder gegaan en had daar een pijnlijke vleeswonde veroorzaakt. Ze scheurde het hemd in stroken en maakte de wonde zorgvuldig schoon. Olivier zat van pijn op zijn tanden te bijten.

„Pollie!” riep hij ineens verschrikt uit. „Hij is weg! De prins is weg!”

Pollie was zo verdiept geweest in haar werk, dat ze niets had gemerkt. „Die vervelende aap toch,” zei ze. „Waar kan hij nou weer zitten?”

„Ga hem maar gauw achterna. Ik red me wel. Hij kan nog niet ver uit de buurt zijn. Stel je voor dat hij ons nu nog zou ontkomen. Ik zou je vader eenvoudig niet meer onder ogen durven komen.”

„Ik krijg hem wel,” zei Pollie grimmig. „Al moet ik hem ook bij zijn prinselijke oren achter me aan slepen.”

Op dit ogenblik echter kwam de prins op zijn gemak de grot weer binnen. Hij droeg in iedere hand een schoen, keek hen vriendelijk aan en

zei in uiterst gebrekkig Engels: „Water voor gewonde soldaat.”

„Asjemenou!” zei Olivier stomverbaasd. „Laat hij nou water zijn gaan halen.”

„In zijn schoenen nog wel. Wat een schat. Muchas gracias, alteza. Dank u wel, Hoogheid!” Pollie pakte de schoenen voorzichtig aan en overhandigde er een aan Olivier. Hij dronk gulzig een paar slokken. Pollie zette even de andere schoen aan haar lippen, maar bewaarde de rest van het water om Oliviers wonde te betten.

„Hij niet sterven, hè?” vroeg de prins.

„Ik sterven? Maak je maar geen zorgen, hoor,” antwoordde Olivier lachend. „Maar ik vind het erg leuk dat je zo met mijn lot begaan bent.”

„Goed,” zei de prins vrolijk. Hij pakte zijn kistje weer op en keek toe hoe Pollie de wond verder verzorgde.

„Nu wij gaan naar huis van mij, ja?” vroeg de jongen even later. „Naar Escuriaal?”

Nog voordat ze op deze lastige vraag een antwoord hadden gevonden, klonk er buiten een luid gestommel. Vrijwel op hetzelfde ogenblik doken twee mannengestalten de grot in. Het waren sergeant Trott en soldaat Pilchard, die nog steeds met de bajonet op het musket op onderzoek uit waren.

„Dag, pappa,” zei Pollie nuchter. „Fijn dat u er bent.”

De beide soldaten gingen er met een zucht bij zitten en waren zo verbaasd, dat ze aanvankelijk geen woord konden uitbrengen. De prins zette het weer op een huilen en kroop achter Olivier weg.

„Hoe is het mogelijk!” zei de sergeant eindelijk. „Pollie, beste meid var me. En jij ook, Olivier!”

„Bij de snor van de sfinx,” stotterde Pilchard. „Daar... We dachten dat we een stel bandieten hoorden praten — en nou zijn jullie het!”

Snel wisselden ze hun ervaringen uit. Trott en Pilchard hadden het prinsje de grot zien binnengaan en hadden natuurlijk niet anders kunnen vermoeden dan dat hij in de macht

van de rovers was. Daarom hadden ze besloten een overval op de grot te wagen om te proberen hem te bevrijden. Een poosje zaten ze allemaal door elkaar te praten. Tenslotte bepaalden ze hun aandacht bij de verwonding die Olivier had opgelopen.

„Hoe gauwer die wond wordt schoongemaakt en opnieuw verbonden, des te beter,” zei sergeant Trott. „Anders komt er nog een ontsteking bij. En wat hebben we aan een tambor die zijn beide armen niet kan gebruiken? Doet het veel pijn, Olivier?”

„O, nee, hoor,” zei Olivier met gemakte onverschilligheid. „Het heeft niets te betekenen, oom.”

„Goed gesproken, jongen,” bracht soldaat Pilchard in het midden. „In het leger moet je niet te kleinzerig zijn. En hoe gaat het met Zijne Koninklijke Hoogheid?”

Toen de sergeant en zijn metgezel de jongen eens wat nader bekeken, kroop hij van schrik steeds verder weg, totdat soldaat Pilchard allerlei vreemde gezichten tegen hem begon te trekken, zodat hij tenslotte in lachen uitbarstte.

„Wat een opluchting, jongens,” zei sergeant Trott vergenoegd. „Nu is er tenminste uitzicht dat we onze moeilijkheden te boven komen. Zodra Olivier ertegen kan, hoeven we dit kereltje alleen maar even naar het kasteel terug te brengen en klaar is Kees. Van

de bandieten en van de Fransen zullen we wel geen last meer hebben. Die zitten elkaar nog altijd achterna, maar ze zijn al een heel eind hier vandaan. Wat zal vaandrig Boscowen blij zijn als hij hoort wie we hier hebben gevonden! Pharaon, ga de omgeving eens even verkennen, wil je, om te kijken of de kust veilig is. Olivier, ik ben trots op je, jongen! Ik moet toegeven dat ik verre van tevreden was toen ik merkte dat Pollie en jij ertussenuit waren geknepen. Maar jullie hebben je prima gehouden, daar kom ik eerlijk voor uit.”

„Dank u wel, oom,” antwoordde Olivier. „Maar u moet niet vergeten dat we de prins misschien nooit te pakken hadden gekregen, als Pollie zich niet zo moedig had gedragen.”

„Doe nou maar niet zo bescheiden,” protesteerde Pollie. „Ik had hem zeker niet mee kunnen nemen, als jij die schildwacht niet had wegge lokt en je leven in de waagschaal had gesteld.”

„Toe nou, ik naar huis,” begon het prinsje weer, maar niemand lette op hem, want Pilchard stormde de grot weer binnen en hij had niet bepaald opwekkend nieuws te vertellen.

„Sergeant, ze hebben ons de pas afgesneden,” riep hij uit. „Er heeft zich een afdeling Franse infanteristen opgesteld tussen deze heuvel en het kasteel. en ze komen langzaam maar

zeker deze kant uit. Het lijkt er veel op dat ze tot de ontdekking zijn gekomen dat de prins niet meer in handen van de bandieten is.”

„Dus we kunnen niet terug? Hoe moeten we dit kereltje dan aan Boscowen uitleveren?”

Soldaat Pilchard schudde onzeker het hoofd en de sergeant ging zelf buiten eens poolshoogte nemen. Toen hij terugkwam, stond zijn gezicht ernstig.

„Ik heb er eens over nagedacht,” zei hij. „Onze plicht is duidelijk. We hebben opdracht gekregen Agulea te bereiken en de prins aan boord van de *Dolfijn* te brengen. Welnu, dat gaan we doen ook, Fransen of geen Fransen. Het enige dat er voor ons opzit, is te zorgen dat we aan de andere kant van deze heuvelrug belanden, en dan een weg op te zoeken die naar Agulea leidt. En dat zouden we best voor elkaar kunnen krijgen, als Olivier nu maar niet gewond was.”

„O, ik heb er helemaal geen last van, hoor,” zei Olivier.

„Des te beter, jongen, want we hebben niet veel keus. Laten we dan maar meteen op stap gaan, zou ik zeggen.”

Pilchard nam de kleine prins op zijn schouders, wat de jonge Spanjaard best beviel, waarschijnlijk omdat hij dacht dat hij regelrecht naar huis ging. Pollie droeg het rode kistje. Ze had er geen idee van, wat erin zat, maar het was vast iets erg belangrijks

Het waren sergeant Trott en soldaat Pilchard...



voor het ventje, dat het sleuteltje aan een gouden kettinkje om zijn hals droeg. Trott en Olivier namen elk een musket onder de arm en zo begon het gezelschap aan de beklimming van het hoogste gedeelte van de heuvel, waarvan de kam zich scherp tegen het zonlicht aftekende.

„Ik ben bang dat het nog een hele ruk is,” zei sergeant Trott, „maar er zit niets anders op, als we de Fransen niet in de armen willen lopen. Voorwaarts, mars!”

Achter elkaar stapten ze voort. Pilchard ging met zijn kleine passagier voorop en de sergeant vormde de achterhoede. Het was inderdaad geen gemakkelijke tocht en ze moesten zich des te meer inspannen, naarmate de zon hoger kwam te staan. Pilchard deed zijn uiterste best om een begaanbaar pad te vinden, maar het terrein was ruw en bezaaid met puntige stenen. Sergeant Trott liep al spoedig weer te puffen als een lastpaard, maar hij wilde zich niet laten kennen. Olivier had een stekende pijn in zijn schouder, maar ook hij wachtte zich er wel voor hiervan iets te laten blijken. De enige die plezier had in de reis, was de kleine prins.

Ze waren zeker al een paar uur onderweg, toen ze eindelijk de top van de heuvel bereikten. Dit was voor de sergeant aanleiding de colonne even te laten stoppen om wat uit te rusten. Met een zucht strekten ze hun moede leden uit in de schaduw van een paar grote rotsblokken. Aan hun voeten ontplooidde zich een weids panorama, dat lag te blakeren in de felle zon.

„Laat eens kijken wat ons nu te doen staat,” zei sergeant Trott, toen ze weer een beetje op adem waren gekomen. „We moeten allereerst een plek zien te vinden waar we wat te eten kunnen krijgen en waar we Oliviers verwonding kunnen verzorgen. Dat betekent dus, kort en goed, dat we op de een of andere manier terug moeten naar de bewoonde wereld.”

Weldra werd de tocht voortgezet, want ze begonnen hun magen duchtig te voelen. De weg liep nu snel naar beneden, maar toch hadden ze het zeker niet gemakkelijker dan tijdens de beklimming van de heuvel. Ze kregen stuk voor stuk pijn in hun kuitspieren en hadden vreselijk veel last van de dorst, maar niemand wilde zich hierover beklagen. Toen ze het meest onherbergzame stuk van de helling eenmaal achter zich hadden, werd de bodem minder steil en gelukkig vonden ze eindelijk een voetpad, dat geleidelijk verder naar beneden liep, het dal tegemoet. Toen ze even later zo laag waren gekomen, dat ze konden profiteren van de schaduw van de bomen, was het ergste leed geleden. Plotseling bleef soldaat Pilchard staan, hief het hoofd op en snoof de lucht op.

„Ruikt u ook wat, sergeant, of verbeeld ik het me maar?”

De sergeant snoof, Pollie en Olivier snoven en de kleine prins deed van de weeromstuit ook al mee. Daarna keken ze elkaar met verrukte blikken aan. Het was alsof ze droomden, alsof er

een sprookje werkelijkheid ging worden. Er was geen twijfel aan: ze roken onmiskenbaar de verkwikkende geur van gebraden uien.

„Stamppot!” riep Pilchard uit, terwijl hij zijn lippen aflikte. „U hebt gelijk gehad, sergeant! In de bewoonde wereld is het zo gek nog niet.”

„Dan kunnen we ons gelukkig ook weer eens wassen,” vulde Pollie aan. „En dan kan ik eindelijk Olivier eens fijn gaan verbinden.”

„Ik erg honger,” riep de prins met schrille stem.

„Kalm aan maar, vriendje,” zei Olivier sussend. „Je krijgt gauw genoeg te eten.”

„Behalve,” merkte soldaat Pilchard pessimistisch op, „behalve wanneer we op een Frans kamp zijn gestuit.”

„Alstublieft, oom Pharao,” smeekte Pollie, „bederf ons het plezier nu niet.”

„Ik ga wel even op onderzoek uit,” bood Pilchard aan. Hij zette de prins voorzichtig op de grond en liep het bos in. Een paar minuten later kwam hij terug met de mededeling dat hij een tent had ontdekt. Er stond een kar bij en er was een vuurtje aangelegd waar een pot met een heerlijk maaltje op stond te sudderen. Hij had meteen geroken dat er hasevlees in zat. En er was geen levende ziel te bekennen. Vol verwachting keek het hele gezelschap Trott aan, die de lucht nog eens op-snoof en die zijn hersens afpijnigde over de vraag wat hij nu moest beginnen.

„Kijk eens, vrienden,” zei hij tenslotte. „De zaak is heel eenvoudig. Wij zijn hier in actieve dienst. Het kan zijn dat we met vrienden te doen hebben, maar het is ook niet uitgesloten dat het een vijandelijke tent is. Het geval wil nu dat we eten nodig hebben. We zullen ons dus genoodzaakt zien die stamppot in naam van Zijne Britse Majesteit in beslag te nemen. Voor alle zekerheid zullen we het eten hier naar toe halen, Pharao, dan lopen we tenminste niet de kans dat de eigenaars ervan ons bij verrassing overrompelen als ze terugkomen. Kom mee.”

De mannen verdwenen getweeën tussen de bomen en doken even later weer op met tussen hen in, gedragen aan een stok, een dampende ijzeren pot en met in de andere hand een paar stukken brood en de nodige borden en lepels. Aan de oever van een beekje gingen ze er op hun gemak bij zitten en deden zich naar hartelust te goed. Er werd weinig gesproken, maar des te meer geluisterd naar onverwachte geluiden, want zij beseften maar al te goed dat er elk ogenblik een Franse patrouille voor hun neus kon staan. Ze waren juist bezig de laatste kruimels van hun borden te vegen, toen ze opeens iets hoorden snuffelen. Pollie was de eerste die een grote, prachtig verzorgde hond uit het bos op zich af zag komen. Op enkele meters afstand bleef het dier verbaasd staan; toen het de indringers in de gaten kreeg. Daarna begon de hond luid te blaffen.

„Zoet maar. Braaf beestje,” zei sergeant Trott, die zich weinig op zijn gemak voelde.

Maar zo gemakkelijk liet de hond zich niet inpalmen. Hij had al lang begrepen dat dat stel vreemdelingen de maaltijd van zijn baas had verorberd en hij kende zijn plicht. Opnieuw sloeg hij aan. Toen klonk er een mannenstem, waarna het dier een diep gegrom liet horen. Iedereen bleef doodstil zitten, in afwachting van de dingen die komen zouden. Totdat er uit het bos een grote, sterkgebouwde man met een lange zwarte baard te voorschijn kwam. Ook hij bleef verwonderd staan kijken naar het vreemde gezelschap dat daar aan de oever van de stroom zat te picknicken. Hij werd op de voet gevolgd door een vrouw die een ezel aan de teugel voerde met een grote bos takken op zijn rug. Ook de vrouw en de ezel bleven plotseling stilstaan.

„Buenas dias, senior, senora,” zei sergeant Trott tenslotte in zijn beste Spaans. „Goedendag samen.” Hij dwong zijn gezicht tot een glimlach en kwam steunend overeind. Ook de overigen stonden op. Pilchard en Olivier probeerden een buiging te maken en Pollie begroette de vreemdelingen met een hoofs knikje. De kleine prins klampte zich bang aan Olivier vast.

„Zie ik het goed dat u ons eten heeft gestolen?” vroeg de man bars.

„Jawel, senior, dat heeft u goed gezien,” antwoordde Trott. „We hadden een verschrikkelijke honger, ziet u.” Toen pas drong het tot hem door dat hij in vlekkeloos Engels was toegesproken. „Maar... we zijn landgenoten!” sprak hij opgelucht.

„Dat begrijp ik ook wel,” luidde het antwoord. „Ik kom uit Londen en voor zover ik weet, ligt dat nog altijd in Engeland.”

„Mogen we ons dan even voorstellen?” hernam Trott. „Ik ben sergeant Trott van het honderdelfde regiment infanterie. Soldaat Pilchard en tamboer Crow, eveneens van het honderdelfde. Dit is mijn dochter Pollie. En hij daar,” voegde hij er aarzelend aan toe, met een blik op de prins, die doodsangsten uitstond, „hij is een arme Spaanse wees die we onder onze hoede hebben genomen.”

„De arme stakker,” zei de vrouw medelijdend.

Pollie zag haar kans schoon. Ze deed een stap naar voren en zei poeslief: „Ja, ziet u, mevrouw, we waren bijna in handen van een Franse patrouille gevallen. We zijn helemaal door de bergen gekomen en we hadden geen eten bij ons. En dat arme weesje had zo'n honger.”

„Die kleine schat,” zei de vrouw, terwijl ze de kleine prins een liefkozende blik toewierp. „Ik begrijp het best, hoor. Het is helemaal niet erg. Wat vind jij, Abel?”

„Net wat je wilt, Betsy. Als jij het niet erg vindt...”

„Natuurlijk niet. Kom maar eens gauw mee naar onze tent, beste mensen, dan kunnen jullie je eerst eens een beetje opknappen na zo'n vermoeiende tocht. Ik zal meteen een keteltje water



„Zie ik het goed dat u ons eten heeft gestolen?” vroeg de man bars.

juist op weg zijn naar een van onze oorlogsschepen! We moeten namelijk een paar geheime orders overbrengen.” Met deze woorden wees hij naar het rode kistje dat de prins naast zijn bed had neergezet. „Wie weet, is de kapitein wel bereid om u mee te nemen.”

„Geen gek idee,” zei meneer Perkins verrast. „Als u het goedvindt, trekken we graag met u mee.”

„Als u zich er maar wel van bewust bent,” bracht Pilchard in het midden, „dat het best eens een gevaarlijk tochtje zou kunnen worden. Het zit hier vol Fransen. Dat hebben we nu wel ondervonden.”

„In dat geval zou ik zeggen: met hoe meer mensen we zijn, des te beter,” antwoordde meneer Perkins. „We hebben ons er tot dusver door geslagen en we zullen de komende dagen ook wel aan de kost komen, hoop ik. We zijn noodgedwongen in allerlei dorpen opgetreden als artiesten, ziet u. Betsy speelt behoorlijk gitaar en we hadden kennism gemaakt met een paar zigeuners, die erbij zongen. Ze hebben ons juist weer verlaten. Een van hen kon trouwens een hele serie kunstjes met kaarten en zo. En we hadden ook een berehuid bemachtigd, waarmee we een heel komisch nummer uitvoerden. De mensen hadden er altijd een enorme schik in en ze betaalden grif een paar peseta's om ons aan wat eten en drinken te helpen. Maar wat doet het er ook allemaal toe. Het eind van onze zorgen is nu in zicht. U zult ook wel behoorlijk moe zijn, heren, na alles wat u heeft meegemaakt. Waarom gaat u er niet een uurtje bij liggen? Daarginds onder die pijnbomen kun je heerlijk slapen.”

„Dat laat ik me geen tweemaal zeggen, meneer Perkins,” antwoordde sergeant Trott, die alleen al bij de gedachte aan een middagdutje begon te geeuwen. Dit werkte blijkbaar aanstekelijk op soldaat Pilchard, die meteen met een zucht opstond om zich onder de bomen te gaan uitstrekken.

„Over een paar uur gaan we nog een hapje eten,” kondigde meneer Perkins aan. „Daarna kunnen we meteen op stap gaan, als u er geen bezwaar tegen heeft. Aguilea ligt hier niet eens zo ver vandaan. We kunnen er makkelijk voor het donker zijn, lijkt me.”

„Als er maar geen kink in de kabel komt,” zei Pilchard weifelend. „Als er maar geen kink in de kabel komt, meneer Perkins.”

aan de kook brengen. Een kop thee zal er wel ingaan; niet, sergeant?”

Trott maakte een diepe buiging, ondanks de pijn in zijn kuit. „Er is niets op de hele wereld, mevrouw, dat mij op het ogenblik liever zou zijn dan een lekker kopje thee.”

Abel en Betsy Perkins, zoals de kampeerders bleken te heten, waren al spoedig druk in de weer om hun gasten te verwennen. Ze hadden hun tent opgeslagen op een rustig open plekje, waar ze heerlijk in de schaduw op het mos konden zitten. Sergeant Trott kon niet nalaten te informeren hoe ze helemaal in Spanje verzeild waren geraakt.

„O, we behoorden tot het personeel van een Engelse koopman,” antwoordde meneer Perkins, „maar we zijn hier eigenlijk zonder meer in de steek gelaten. Dat verhaal zal ik u later weleens vertellen. We gaan eerst thee zetten. En ik ben veel te benieuwd naar de avonturen die u daar in de bergen heeft beleefd.”

Mevrouw Perkins spreidde meteen al haar moederlijke zorgen over het zogenaamde weesje uit. Terwijl ze vrolijk tegen hem babbelde, zonder dat hij er veel van begreep, waste ze hem en spreidde vervolgens een veldbed in de tent voor hem uit.

„Wat een lekker kereltje is dat,” zei ze, toen ze even later bij de rest van het gezelschap kwam zitten om een kopje thee te drinken. „Hij ziet er uit als een kleine prins. En dan te bedenken dat het een arme wees is. . .”

Sergeant Trott liet zijn kopje van schrik bijna uit zijn handen vallen. Hij stond op het punt de waarheid te onthullen, maar bij nader inzien leek het hem toch maar beter deze vreedzame lieden niet lastig te vallen met de puzzels van de hogere politiek.

„O, we zullen hem in het regiment heus wel goed verzorgen, hoor, mevrouw,” zei hij. „En als hij wat ouder

is, kan hij mooi leerling-tamboer worden, net als Olivier hier.”

„Ach dat is waar ook,” hernam mevrouw Perkins. „Onze dappere soldaat is gewond geraakt in de strijd. Kom, jongen, laat me eerst eens kijken hoe je schouder er uit ziet.”

Ze onderzocht de wonde, bette deze met lauw water, smeerde er een zalfje op en legde er een stevig verband op. Daarna spreidde ze naast de tent een deken uit voor de patiënt en haalde ook Pollie over om een beetje te gaan rusten.

Onder het genot van hun thee wisselden meneer Perkins en sergeant Trott hun ervaringen uit. Het echtpaar had de huishouding gedaan voor een rijke koopman die zich had gevestigd in een havenstad aan de andere kant van het Spaanse schiereiland, waar hij sinaasappelen en olijven, wijn, rozijnen en kurk placht te verscheppen. Op zekere dag, toen ze met hun tweeën inkopen aan het doen waren, waren de Fransen de stad binnengedrongen. De koopman was op het nippertje aan de bezetters ontkomen door de wijk te nemen aan boord van een van zijn schepen. Om zijn personeel had hij zich niet meer bekommerd. Het echtpaar was op goed geluk het land ingetrokken in gezelschap van Flash, hun trouwe hond, met niets anders bij zich dan een ezelswagentje met wat spullen die ze op het laatste ogenblik hadden kunnen meenemen. Toen ze weer in veiliger oorden waren aangekomen, hadden ze zich een eenvoudige kampeeruitrusting aangeschaft. Het was hun bekend dat het Britse leger een groot deel van Spanje in zijn macht had en ze leefden al enkele weken in de hoop dat ze vroeg of laat wel een Brits schip zouden vinden waarmee ze naar Londen konden terugreizen.

„Nou, dat is ook toevallig,” merkte sergeant Trott op. „Laten wij nou

W O R D T V E R V O L G D



de mijn van PAPPY



STOP, PAPPY!
STOP!



DIE MIJN IS VAN
HEN. DAT IS VERVELEND,
MAAR WE KUNNEN ER
VOORLOPIG NIETS
AAN DOEN.



LATEN WE TERUGGAAN NAAR UW
HUT EN EENS GOED NADENKEN.
MISSCHIEN VINDEN WE EEN MIDDEL
OM DEZE ZAAK RECHT TE
ZETTEN.



INTUSSEN...



EN ENKELE DAGEN
LATER...



TOE MAAR, JONGENS, ZET HEM OP!
WE MOËTEN HET GOUD VINDEN!



OP DAT OGENBLIK OP
ENIGE AFSTAND...

VOLGENS DE KAART
IS IN DIE HEUVEL DAAR
TIJDENS DE BURGEROORLOG DOOR DE GENERAAL
DER ARTILLERIE HOUWDEGEN...



... EEN VOORRAAD MUNITIE
BEGRAVEN. WE MOETEN DAT
SPUL VINDEN, WANT BIJ DE
MINSTE SCHOK KAN DE
HELEBOEL...



... EXPLODEREN!



EEN STUK LAGER OP
DEZELFDE HEUVEL...

EMASHEY

In de mijn die
Valse Bill aan Papy
wilde verkopen,
blijkt goud te zitten.



De harlekijn bevindt zich op de binnenplaats van een
brouwerij. Luite, Sylvaine en Hugo komen daar aan op het
moment dat de eigenaar van de brouwerij de man ontmaskert.

Drie Rode



Marionetten



IN DE SCHUUR ONTDEKT MEN EEN POT RODE VERF, DIE PRECIES LIJKT OP DE VERF, WAARMEE DE DRIE REUZEN GEKLEURD WAREN.



NU IS HET ZEKER DAT HIJ ME BE-ROOFD HEEFT VAN DE MARIONET-TEN!

MAAR WAAR ZIJN DE ANDEREN?



DE VIJF ANDERE MARIONETTEN WORDEN OOK GEVONDEN. ZE ZITTEN VERBORGEN IN EEN TON.

HIER ZIJN ZE!



GELUKKIG ZIJN ZE NIET BESCHADIGD!

WAT ZAL VADER BLIJ ZIJN



NATUURLIJK IS HANS BRUCKER ERG BLIJ. DE DRIE ROODGEVERFDE REUZEN WORDEN VLUIG HERSTELD EN DE HELE COLLECTIE KAN NOG OP TIJD AAN DE MARIONETTENSPELER MAX PERUZZI WORDEN AFGELEVERD.

ENKELE DAGEN LATER ZIJN ONZE VRIENDEN AANWEZIG BIJ DE OPENING VAN HET FESTIVAL IN INNSBRUCK.



KOM DAT ZIEN! KOM DAT ZIEN! OVER ENKELE OGENBLIKKEN NEEMT DE WONDERLIJKE GESCHIEDENIS VAN THOR IN HET LAND DER REUZEN EEN AANVANG!



HA, DAAR ZIJN ZE!

HRUNGNIR, SKRYMIR EN THRYM, DE DRIE RODE MARIONETTEN!...



Dit is de statige gevel van het Stedelijk Museum van de stad New York. Elke zaterdagmiddag kunnen kinderen uit deze stad hier in het verleden kijken en ervan genieten.



Aandachtig luisteren de kinderen naar de gids die vertelt over het leven van de Nieuw-Amsterdammers zo'n driehonderd jaar geleden. Op de achtergrond een oudhollandse schouw.



gelieve de voorwerpen aan te raken!

Het Stedelijk Museum van de Amerikaanse stad New York heeft voor een bijzondere verrassing gezorgd voor die kinderen, die er genoeg van hebben steeds maar te horen „Afblijven!” en „Daar mag je niet aankomen!”, als ze met hun ouders een bezoek brengen aan een museum. Ze willen immers juist dolgraag al die vreemde en prachtige dingen in hun handen nemen en van heel dichtbij bekijken! Voor die kinderen nu heeft de directie van het New-Yorkse museum een afdeling ingericht, waar ze alles wat er is uitgesteld naar hartelust mogen betasten en proberen. Dat gaat dan onder het motto „Gelieve de voorwerpen aan te raken”, het tegendeel dus van wat in de meeste musea op zeer duidelijke bordjes onder hun aandacht wordt gebracht. Volwassenen worden in deze

afdeling niet toegelaten, tenzij ze een kind bij zich hebben.

Als inleiding op de tentoonstelling krijgen de jeugdige bezoekers twee grote platen te zien die een voorstelling geven van het dagelijks leven in het New York van zo'n driehonderd jaar geleden, toen de stad nog Nieuw-Amsterdam heette en als een Nederlandse kolonie gold. Na een korte uitleg wordt hun een oudhollandse huiskamer getoond. Deze huiskamer is precies zoals die vroeger bij een gezin in Nieuw-Amsterdam was. De voorwerpen, die erin staan (en die de bezoekers mogen betasten en bekijken), zijn allemaal echt; niets is nagemaakt. De New-Yorkse kinderen kunnen er een karn bewonderen, zo'n toestel waarmee vroeger iedere huisvrouw zelf boter maakte. Voorts zijn er natuurlijk klompen oftewel „houten

schoenen”, een wieg en een ijzeren pot, die aan een zware ketting boven het open haardvuur hangt, een koperen melkemmer, een stoof, een beddekruijk en diverse speculaasvormen. Ook is er een grote hoeveelheid kledingstukken, die door de liefhebbers (vooral meisjes doen dat graag) aangepast mogen worden. Een gids legt alles uit en beantwoordt eventuele vragen van haar gehoor, zodat de kinderen een heel nauwkeurig beeld krijgen van het leven van hun voorouders in de pionierstijd van Amerika.

De tentoonstellingen in het New-Yorkse museum worden heel druk bezocht en dat bewijst wel dat de kinderen van die stad, die opgegroeid zijn in een woestijn van asfalt, staal en beton, zich aangetrokken voelen tot de geschiedenis van hun stad en tot de romantiek van het verre verleden.

DINKIE

DOOR CAROL VOGES



In februari strijkt er een nieuwe vogel neer op de luchthaven Schiphol. Het is de Douglas DC-9, de nieuwste aanwinst van de K.L.M. en de eerste van een serie van zes, die dit jaar afgeleverd zal worden. Tussen twee haakjes: de K.L.M. is de enige maatschappij, die alle tot dusver gebouwde Douglastypen heeft gekocht.

De DC-9 is het kleine broertje van de DC-8, een groter straalvliegtuig, dat echter niet winstgevend bleek op trajecten van tussen de tweehonderd en twaalfhonderd kilometer. Deze trajecten gaat nu de DC-9 met ingang van 1 april voor zijn rekening nemen. Dit toestel kan in de toeristenklasse negentig passagiers vervoeren met een snelheid van negenhonderd kilometer per uur. Van de Europese luchtvaartmaatschappijen heeft naast de K.L.M. alleen de Swissair, de Zwitserse luchtvaartmaatschappij, de DC-9 in bestelling. De Swissair zal in Zürich het onderhoud van de DC-9 motoren van de K.L.M. verzorgen, terwijl de K.L.M. op haar beurt de DC-8-motoren van de Swissair voor zijn rekening zal nemen. Na elke drieduizend vliegreizen worden de straalmotoren geheel gedemonteerd en elk onderdeelje ondergaat een nauwkeurige controle. Na de invoering van de DC-9 zal de K.L.M. haar Viscounts uit de vaart nemen en deze overdoen aan de Ierse luchtvaartmaatschappij Air Lingus.

het kleine broertje van de DC-8: de DC-9



- 1 RADARINSTALLATIE
- 2 INGETROKKEN NEUSWIEL
- 3 EEN VAN DE TWEE PILOTEN
- 4 BOORDKEUKEN
- 5 RUIMTE VOOR HANDBAGAGE
- 6 GARDEROBE
- 7 EERSTELASAFDELING (16 PASSAGIERS)
- 8 GRENSLAAGSCHOT (DIENST OM HET AFGLIJDEN OF HET LOSLATEN VAN DE LUCHTSTROMING ONDER DE VLEUGELS TEGEN TE GAAN BIJ LAGE SNEEHEDEN)

- 9 NOODUITGANG
- 10 ROLROER
- 11 PRATT & WHITNEY-STRAALMOTOR
- 12 TOILETTEN
- 13 GARDEROBE
- 14 RICHTINGSROER IN KIELVLAK
- 15 HOOGTEROER IN GEHEEL VERSTELBAAR STABILO
- 16 TOERISTENKLASSE (80 PASSAGIERS)
- 17 DC-9 VAN DE SWISSAIR

ENIGE ANDERE GEGEVENS.

SPANWIJDE: 28,67 METER

LENGTE: 31,90 METER

HOOGTE: 8,33 METER

KRUISSNELHEID: 900 KILOMETER PER UUR

AANTAL PASSAGIERS: 58 TOT 90

PRIJS: 12.000.000 GULDEN



EEN VAN DE STRAALMOTOREN VAN DE DC-9. DE KLEPPEN ACHTER DE MOTOR WORDEN NA DE LANDING VOOR DE UITLAAT GESCHOVEN. DE UITLAATGASSEN WORDEN DAN AFGEBOGEN EN REMMEN HET Vliegtuig AF.



DE OVERZICHTELIJKE COCKPIT VAN DE DC-9



ZO ZITTEN DE PASSAGIERS IN DE TOERISTENKLASSE. HET MIDDELSTE RAAM BEVINDT ZICH IN EEN VAN DE TWEE NOODUITGANGEN BOVEN DE VLEUGELS.

DE MAN VAN STAAL

TED, KEN EN ARCHIE, OP ZOEK NAAR DE GEHEIMZINNIGE GOUDEN MANNEN, ACHTERVOLGEN EEN VREEMDE BOL EN KOMEN IN EEN DORP, WAAR DE BOL JUIST GE-PASSEERD IS. DE DORPELINGEN DENKEN DAT ZIJ IETS MET DE BOL UITSTAANDE HEBBEN.







wie puzzelt er mee?

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal:

- 1 Maalinrichting
- 5 Korter woord voor verbond
- 7 Tint
- 8 Lidwoord
- 9 Trots en zelfbewust
- 10 Vervoermiddel op glijders
- 11 Lager Onderwijs (afkorting)
- 13 Ten dele
- 15 Familieid
- 17 Van grote lengte
- 18 Afkorting voor kroon (geldstuk)
- 19 Hesp (gerookte bout van het varken)
- 20 Boom
- 23 Niet of slecht horend
- 25 Rauw gegeten groente
- 26 Prik van een insect
- 29 Poste restante (afkorting)
- 31 Sint (afkorting)
- 32 Tuingereedschap
- 35 Lengtemaat
- 36 De koning der dieren
- 38 Akelig
- 39 Nog niet gebruikt

Verticaal:

- 1 Milliliter (afkorting)
- 2 Uitroep bij grote warmte
- 3 Zonder werklust
- 4 Eer bewijzen
- 5 Sidderen
- 6 Behoeftte aan drinken
- 7 Vochtig koud
- 10 Reeds
- 12 Eveneens
- 13 Waterkering
- 14 Stekelig diertje
- 16 Regelmaat
- 17 Tegenovergestelde van: moedig
- 19 Diereverblijf
- 21 Nat van vruchten
- 22 Industriestad in het Roergebied
- 24 Waterkant
- 27 Motorwedstrijden in Assen
- 28 Eiland in Indonesië
- 30 Grof, niet fijngevoelig
- 33 Hert
- 34 Biljartstok
- 37 Bezittelijk voornaamwoord



LETTERSPELLETJE

In dit spelletje komen als klinkers alleen e's en a's voor.

Je begint met een woord van 8 letters, dat vriend betekent.

Nu neem je een a weg, zet daarvoor een b in de plaats, gooit de letters door elkaar en maakt hiervan: vertrek waarin je je wast.

Nu de d verwisselen voor een t en een woord maken dat „plaats

van oorsprong" of geboorteplaats betekent.

Vervolgens de b wegnemen en er een m voor in de plaats gebruiken.

Van deze letters maak je een vloerbedekking.

Daarna van een m een w maken en je kunt een woord samenstellen dat „naar maat vervaardigde kleding" betekent.

OPLOSSINGEN

PUZZELS UIT VORIG NUMMER

Dubbel vlechtmatje

BRUTO
R I V
UITJE
T J R
OVERVLOED
L N E
ONWIL
E I T
DELTA

Letterdoolhof

DWATNNOOV
I ERBELGIJF
TISTEVMOR
MTALLDAET
WNI GEEARE
DEZIBTEHN

Dus het rijmpje:

Dit is alleen nog maar het begin,
wat overblijft vormt de tweede zin.

Verborgene spreekwoorden

GEDULD OVERWINT ALLES
WIE WAAGT, DIE WINT
MOED VERLOREN,
AL VERLOREN



ZOEKPLAATJE

Hoe komt de kat bij de muis?



CIJFERGEDICHTJE

23-6-9 7-6-12-6-4-9: 22-8 8-1-4
4-22-6-9 4-1-1-7 13-19-22-9-6-4
12-1-1-4

6-4 13-6-4 4-19 24-1-1-7 21-5-5-7
23-6-9 7-1-1-24 12-1-1-4 18-9-1-1-4
2-1-1-7 18-9-1-1-7 22-8 21-6-7-21-6
-6-3-2 4-1-1-7 2-6 2-7-19-16-16
-6-3-18, 2-22-6 21-1-3-3-6-4

13-11 9-22-6-4 —, 13-11 23-5-4-2
-6-7-2 — 6-4 2-19-22-20-6-4-2-9-1
-3-3-6-4.

2-1-1-7 21-5-7-24-9 20-22-15-23
6-6-4 16-3-1-18 6-4 2-1-1-7 4-5-12
6-6-4, 6-6-4-18 8-11-8-6-4

5-14 2-22-6 9-17-6-6 6-3-8-1-1-7
4-5-12 20-19-3-3-6-4 13-6-7-6-22
-8-6-4...

23-1, 2-1-9 17-5-7-2-9 18-16-1-4-4
-6-4-2! 24-11-4 7-6-12-6-4-10-1-18
1-1-4;

20-1-3 22-8 4-19 9-5-15-23 24-1-1-7
4-1-1-7 13-19-22-9-6-4 12-1-1-4?

De cijfers hierboven stellen een versje voor. In plaats van letters staan er dus cijfers en wel steeds hetzelfde cijfer voor dezelfde letter.

Om het versje te vinden moet je beginnen met de woorden, die in de volgende zinnestjes door cijfers vervangen zijn, op te zoeken. Heb je een woord gevonden, dan kun je alle cijfers waaruit dat woord bestaat in het versje opzoeken en daarvoor meteen de letters in de plaats zetten. Zo zie je het gedichtje dan langzamerhand te voorschijn komen.

- 1 Het spijt me dat ik zo laat ben. Ik was op de fiets en kreeg een lekke 13-1-4-2.
- 2 De kinderen huiverden van de 8-5-19, want de kachel brandde niet.
- 3 Hoe heet die 21-5-12-6-3, die daar zo hoog in de boom zit te fluiten?
- 4 Het honderdste deel van een gulden is een 15-6-4-9.
- 5 Ik ben hier onbekend, kunt u mij de weg even 17-11-20-6-4?
- 6 Een sinaasappel is 5-7-1-4-10-6 van kleur.
- 7 Wil je een kopje thee of liever een kopje 8-5-14-14-22-6?
- 8 Wacht maar af, ik heb nog meer 16-11-3-6-4 op mijn boog!
- 9 Waarom zo'n 23-1-1-18-9, we hebben toch tijd genoeg?
- 10 Foel, Kees, dat 24-1-12 je niet doen, dat is verboden.

Alona Wildebrab



ALONA HEEFT HAAR COLLEGA'S, DIE BIJ EEN VLIETUIGONGELUK BETROKKEN ZIJN GEWEEST, GERED. MAAR HAAR RIVALE, JANE HAMPSON, IS ERNSTIG ZIEK.

JANE, HOE VOEL JE JE NU?

O, EEN STUK BETER IK WEET NIET HOE IK JE BEDANKEN MOET!

ALS JANE VLUG BETER WORDT, MAG ALONA NIET MEEDOEN, WANT ZIJ IS RESERVE.

HET IS JAMMER, MAAR UITEINDELIJK IS HET MIJN EIGEN SCHULD.

ALS ALONA IETS DOET, DOET ZE HET MET HART EN ZIEL. ZO OOK BIJ DE TRAINING VAN JANE.

LET GOED OP. MISSCHIEN KUN JE VAN MIJN FOUTEN LEREN.

ZE ZWEMT GOED EN ZE HEEFT MIJN LEVEN GERED!

IN JANES HOOFD ONTSTAAT EEN PLAN. TIJDENS DE WEDSTRIJD

VEEL SUCCES, JANE! JE WINT VAST!

OP DE DUIKPLANK BRENGT JANE HAAR HAND NAAR HAAR VOORHOOFD.

ZO TE ZIEN IS ZE NOG NIET HELEMAAL BETER!

HET VOLGENDE OGENBLIK VALT JANE VAN DE PLANK AF...

ALONA RENT NAAR DE RAND VAN HET BAD.

JANE, JANE, WAT IS ER?

HET SPIJT ME, ALONA. JIJ MOET MIJN PLAATS INNEMEN. IK BEN NIET GOED.

EN ZO TREEDT ALONA IN JANES PLAATS. ZE IS ZENUWCHTIG EN VRAAGT ZICH AF OF ZE ZAL SLAGEN.

STEL DAT IK VERLIES! NEE, DAT MAG NIET!

MAAR DAN VERGEET ZE ALLES EN IEDEREEN EN DENKT ALLEEN NOG AAN HAAR TAAK.

HET APPLAUS GEEFT HAAR STEUN EN NU GAAT HET STEEDS BETER.

STRALEND VAN GELUK BETREEDT ZE HET EREPODIUM. MAAR TOCH IS ER IETS DAT HAAR BEZIGHOUDT.

WAS JANE ECHT NIET GOED OF ZEI ZE HET ALLEEN MAAR OM MIJ EEN KANS TE GEVEN?



Voor Nederland: Redactie en administratie: Nassauplein 3, Haarlem. Abonnementprijs: 30 cent. Losse nummers: 40 cent.

Voor België adres: N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Van Schoonbekestraat 36, Antwerpen. Prijs: 5 frank.

Bij betaling van abonnementsgeld: postrekening 682400 t.n.v. Sjors van de Rebellenclub, Haarlem. A.u.b. vermelden: abonnement per post of per bezorger.